

Bluisterig, én blij

Toegegeven : de weersomstandigheden waren niet te vergelijken met wat we de laatste tijd gewend waren te zien en horen over het rampzalige weer in het Caribisch gebied : wat een treurnis in een gebied dat meestal geassocieerd wordt met het zonnige voorportaal van de hemel.



Nee, zo erg was het inderdaad niet, toen de vrijwilligers van de SMVT aankwamen bij de Boshoeve op 11 september 2017, om het jaarlijkse vrijwilligersfeest te vieren. Maar, om het maar eens op een ouderwetse manier te zeggen : er hing toch wel “bluisterig weder” in de lucht. Maar dat mocht de pret niet drukken van zo’n 60 vrijwilligers die gekomen waren niet om te mopperen, waar vele Nederlanders een grootmeestertitel in lijken te bezitten, maar om te feesten !

En er viel dit jaar wat af te feesten voor de bezorgers van warme maaltijden in de gemeente Twenterand. In ruil voor bewezen diensten door de SMVT voor de organisatie van outdoordagen op het terrein van Boshoeve in Hoge Hexel zou er op 11 september gesmikkeld en gesmakt worden aan een BBQ, waarvan de SMVT al jaren weet dat die voortreffelijk is. Er viel wat te feesten omdat er weer een jaar met succes hard gewerkt is om de behoeftige mens te voorzien van wat in het leven toch het minst gemist kan worden : elke dag een gezonde maaltijd.

Dubbel feest dit jaar, want er moesten dit jaar 13 jubilarissen gehuldigd worden. Ze verdienen het om allemaal genoemd te worden :

Egbert Abbink, Hans Jansen, Georges en Meke Veuger, Gerrit Hesselink, Dirk en Frieda Boswinkel, Hannie Roskam-Nijkamp (helaas afwezig !), Egbert Jansen, Klaas Molenkamp en met stip : Cor Offereins. Met stip, want dhr. Offereins heeft zijn diensten meer dan 25 jaar aan de SMVT verleend, en heeft ook aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van een ingewikkeld Excel-programma voor de week- en weekendroosters.

Wij, niet-jubilarissen, hebben tijdens de huldiging luid geapplaudiseerd voor deze toppers en vragen de lezer om bij het zien van de groepsfoto hetzelfde te doen. Hoe onnozel dit ook moge klinken, waar u ook bent, en hoezeer een eventuele bluiserige wind uw geklap ook zal verstommen : zij verdienen het !

Na de huldiging van de feestneuzen brak natuurlijk het feestgedruis los. Hier laat ik fatsoenshalve niet te veel over los, te meer omdat u zich wel kunt voorstellen wat het betekent om te vieren dat we met zijn 80-en in gezamenlijkheid en in samenhang met diverse instellingen van de gemeente Twenterand nog steeds kunnen doen waar velen behoefte aan hebben.

Volgend jaar viert de SMVT het 35-jarig jubileum, met weer zo’n groot aantal jubilarissen. Wilt u weten hoe het volgend jaar er aan toegaat tijdens zo’n vrijwilligersfeest ? Ik raad u aan om zelf eens te komen kijken en vieren : elke vrijwilliger (“gewoon”, jubilerend of nieuw) krijgt een uitnodiging.

Joost van de Wiel

Voorzitter SMVT (= “Tafeltje Dekje”)